



Wij sprokkelden voor deze zomereditie een aantal citaten, spreuken, zegswijzen en wijsheden bijeen die aansluiten bij de vakantie, bij ons brede werkkerrein als logopedist- hulpverlener, en die mensen met leer- en/of communicatieproblemen een hart onder de riem kunnen steken. Stof tot nadenken op een rustig plekje. Wellicht vindt iedereen wel iets wat 'blijft plakken'.

Vakantie, rust

Net als een akker moet de geest soms rusten om weer vruchtbaar te worden.

Als je geen tijd hebt om te ontspannen, wordt het tijd om te ontspannen.

Enkele noten rust is ook muziek

Twee weken vakantie met je kinderen in een tent brengt je waardering bij voor de rust van je werkplek.

Mensen helpen

Helpen is iemand de kracht geven **zelf** iets aan het probleem te doen.

Gras en bomen groeien niet door er aan te trekken maar door de wortels water te geven

Het is verbazend hoe problemen die onoplosbaar lijken, oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert.

De zin van het leven meet je niet af aan wat je ontvangt, maar aan wat je kunt schenken.

Kleine stapjes kunnen ook een grote reis maken.

Handel alsof wat jij doet een verschil maakt. Want dat doet het.

Te ver doorschieten is net zo verkeerd als te vroeg opgeven.

Wat wij in het leven het meest nodig hebben, is iemand die ons er toe brengt te doen waartoe wij in staat zijn.

Woorden zijn ramen of muren, afhankelijk van hoe je luistert.

Grote momenten om anderen te helpen doen zich zelden voor. Kleine momenten omringen ons elke dag.

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.

Als mensen elkaar niet zouden complimenteren,
zou er weinig maatschappij zijn.

In theorie zijn praktijk en theorie hetzelfde;
in de praktijk zijn ze dat niet.

Vriendelijkheid is een taal die blinden kunnen zien
en doven kunnen horen

Als de leerling bereid is,
dient de leraar zich aan.

Omgaan met onze beperktheden en mislukkingen

Mislukken betekent niet dat het me nooit gaat lukken;
het betekent dat ik meer geduld moet hebben.

Mislukkingen maken je nog geen mislukkeling.

Je kunt leren van de fouten die je hebt gemaakt,
maar ook van wat je goed hebt gedaan.

Veel mislukkingen komen voort uit het feit dat iemand
niet beseft hoe dichtbij het succes was toen hij opgaf

De manier waarop we communiceren, met anderen én met onszelf,
bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van ons leven.

Als we ons voeden met de energie van al wat goed gaat,
hebben we de kracht om het hoofd te bieden
aan al wat minder goed gaat.

“Stop nou maar. Het lukt je nooit.”
Wie dit advies in de wind slaat, is al halverwege !

Als je ze begrijpt, zijn de dingen zoals ze zijn.
Als je ze niet begrijpt, zijn de dingen zoals ze zijn.

Probeer. Misluk. En misluk dan beter.

Geef jezelf elke dag een compliment.
Want niemand weet beter hoe hard jij je best doet.

Leg de lat voor jezelf zo hoog dat je er vlot onderdoor kunt.

Wij vonden heel veel inspiratie in ‘**De dagelijkse gedachte**’, een initiatief van Olaf Hansen.
Elke dag ontvangt iedereen die zich daarvoor aanmeldt via de website www.dagelijksegedachte.net een
inspirerende gedachte in zijn mailbox. Een aanrader!
Een dagelijkse gedachte kan een oude wijsheid zijn, een (buitenlands) spreekwoord of gezegde, een
dichtregel, een beroemd citaat enzovoort.
De website www.dagelijksegedachte.net is bedoeld voor mensen die met beide benen op de grond staan
maar toch behoefte hebben aan een stukje spiritualiteit in hun leven. Voor zowat iedereen dus!

*Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be
Interesse in vorige exemplaren? U vindt deze terug op www.dienstvoorlogopedie.be, nieuwsbrief, archief.*

*Kent u collega's, vrienden, familieleden, ... die mogelijks ook in onze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn? Bezorg ons hun e-mailadres en wij sturen
hen enkele exemplaren met wat toelichting en uw aanbeveling, waarna zij kunnen kiezen om zich in te schrijven.*