



Inhoud vakantienummer: poëzie in relatie tot ons beroep taal- en rekenhumor.

*Aan iedereen die in augustus nog even kan genieten van vakantie : maak er het beste van!
En aan wie dit niet kan : eveneens!*

Dansende letters

Alle letters dansen
Over het papier
Stonden ze maar stil
Een paar seconden, drie of vier

Dan kan ik ze vast lezen
Net als iedereen
En zie ik heus wel het verschil
Tussen deen en been

En weet je wat zo naar is?
Als het wéér niet lukt
Dan voel ik me zo'n dommerik
Een stommerik, mislukt

Ik ben niet goed in lezen
Maar wél in andere dingen
Ik knutsel als de beste
En ben een kei in zingen

Juf kan er niets aan doen
Dat ik die woordjes toch moet leren
Dat hebben ze bedacht
Op een kantoor met veel mevrouwen
en meneren

Maar 's middags om drie uur zegt de juf:
"Er zit iets heel moois in jouw tas"
Ik laat mijn prachtige knutselwerken zien
En dan...klapt de hele klas!

(auteur onbekend, dank aan de mama van Flo)

Stotteren

In mijn hart voel ik het bonken
De moed is in mijn schoenen gezonken
Straks moet ik weer gaan praten
Maar zullen ze me ook aan het woord laten?

Vloeiend praten kan ik alleen in mijn dromen
Maar verder kan ik amper uit mijn woorden komen
Die voor anderen zo gemakkelijke zinnen
Zijn voor mij een last om aan te beginnen.

Altijd willen ze me helpen die mensen
maar weten jullie wat ik zou wensen?
Gun mij bij het praten de tijd
Dan weet ik zeker dat ik minder lijd.

Want, beste mensen, weet je wat ik heb?
een handicap!
De hulp die jullie me kunnen geven
Is vooral mij hiermee te leren leven!

Hoe, zullen jullie je afvragen,
kunnen wij dit leed dan helpen dragen?
Het is niet zo moeilijk als je zult denken
Simpel door wat meer geduld en begrip te schenken
Dus voortaan, als ik weer worstel met een letter of
een woord
Doe me geen pijn met een lach die in de kiem wordt
gesmoord.
Maar in het vervolg, als ik weer stotter,
Laat me praten, help me niet, ook al gaat dat vlotter

(Marijke Nieuwkoop, maart 2004)

Onze woordenschat breidt uit!

Jongeman bij oudere dokter:
"Dokter, ik vrees dat ik verslaafd ben aan Twitter!"
"Eh, sorry, ik volg u niet...."

Zuid-Afrikaanse woorden hebben soms net dat ietsje meer of lijken duidelijker....

een stewardess : lugwaardin (en voor de minder sympathieke : 'een zweefteef')
inktenkiller : flaterwater
onderbroek : amperbroekie
fregat : virnietsniebangnieboot
punaise : drukspyker
lift : hysbak
legging : kleefbroek
laptop : skootrekenaar
scooter : bromponie
migraine : skeelhoofpyn
chirurg : snijdokter
metro : moltrein
trampoline : wipmat
chips : aartappelskyffies
lichaamstaal : skeletklets

Geen dyscalculie !

Leraar eerste leerjaar : "Als ik je 2 katten geef en daarna noch eens 2 en dan nog eens 2, hoeveel katten heb je dan?"

Leerling : "7 meneer"

Leraar herhaalt de vraag en voegt daaraan toe : "Denk eerst even goed na!"

Leerling na korte pauze : "7 meneer!"

Leraar na diepe zucht : "Een andere oefening : als ik je 2 appels geef en daarna nog eens 2 en dan nog eens 2 , hoeveel appels heb je dan?"

Leerling (onmiddellijk) : " 6 !"

Leraar : "Goed zo! Zie wel dat je het kunt! Nu nog even het voorbeeld van daarnet : als ik je 2 katten geef en daarna nog eens 2 en dan nog eens 2, hoeveel katten heb je dan?"

Leerling (zonder aarzelen) : "7 meneer !"

Leraar (verontwaardigd) : "Maar hoe is dit mogelijk?"

Leerling : " Wij hebben al een kat meneer...."

Hoe sterft ...

een trompettist ? Hij blaast zijn laatste adem uit..

een priester ? Hij geeft de pijp aan Maarten....

een spoorwegaarbeider? Spoorloos....(of stakend...)

een visser? Hij gaat naar de haaien...

een vendelzwaaijer? Hij gaat naar de vaantjes....

een wandelaar? Hij gaat het hoekje om.....

een wasvrouw? Zij gaat om zeep...

een wisselagent ? Hij wisselt het tijdelijke met het eeuwige.....

een dakwerker? Hij werkt zich te pletter

*Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan 'uitschrijven aub' naar pittery@evonet.be
Interesse in vorige exemplaren? U vindt deze terug op www.dienstvoorlogopedie.be , nieuwsbrief, archief.*